

Groep: 6-7-8
Vörm: Lied
Schriever: Eite Brink
Titel: Eeuwige trouw

Stoere woorden / Lastige woorden:

wicht	- meisje
luup	- liep
vanmörge	- vanmorgen
zoaj	- zoals je
'n èendtie	- een eindje
niet stoef an	- niet dicht naast elkaar
mij dunk	- ik denk

Lesveurstel:

Dit lied schrouwt haost um een tenielopdracht. Laot het naospeulen.

In dit Drèentstaolige gedicht staot ok Engelse woorden.

Proot met de kinder ies over verschillende taolen en maak een woordenveld op het bord met zoveel meugelijk woorden oet meerdere taolen.

Laot de kinder daornao alle Drèentse woorden op een vel papier schrieven.

Lesveurstel:

Dit lied schreeuwt bijna om een dramatiseeropdracht. Laat het naspelen.

In dit Drentstalige gedicht staan ook Engels woorden. Praat met de kinderen eens over verschillende talen en maak een woordenveld op het bord met zoveel mogelijk woorden uit meerdere talen.

Laat de kinderen daarna alle Drentse woorden op een vel papier schrijven.